

## **“Rozenoord” - Oostsingel 118 te Goes**



*Het pand Oostsingel 118 te Goes, genaamd "Rozenoord" werd in 1867 gebouwd door Gerardus Johannes Besseling, koopman aldaar. Hij bewoonde het huis tot 18 mei 1883. De volgende bewoner was Frans Harting, hypotheek-bewaarder te Goes. Deze bewoonde het van 1889-1899. Tussen 1901 en 1916 was David Louis Adriaan van de Kreke, opzichter van 's Rijkswaterstaat de bewoner. Daarna ging er wonen de weduwe van dokter Johan Goemans, Sara Maria Petronella Goemans-Isebree Moens. Samen met haar dochter, Suzanne Cornelia Goemans, woonde zij er tot haar dood. S.C. Goemans verliet het huis op 4 april 1925. Er bestaan 6 foto's in de tuin genomen in 1920. Johan Goemans was een neef van Thona Goemans, echtgenote van Herman Doeleman (AT-VII).*

*Tot 15 december 1928 woonde in het huis Maria Wilhelmina Oosterbaan-Lambooij, weduwe van Petrus Oosterbaan, drukker te Goes. Nicolaas van Spanje was tot 4 augustus 1933 de volgende bewoner.*

*Van 10 oktober 1933 tot 4 oktober 1937 werd het huis door Jan Gerard Masee, koopman te Goes, bewoond. Vervolgens bewoonde Petrus Johannes Geijzen van 18 november 1937 tot 12 september 1940 het huis. Pieter Marinus Dikkenberg, arts te Goes, staat van 16 maart 1935 tot 9 juli 1945 als bewoner te boek.*

*Dr Hugo Doeleman (X-c) woonde er met zijn gezin van 19 februari 1945 tot 30 maart 1955. Dokter Doeleman liet in 1950 het praktijkhuis aanbouwen, waarbij de eerste steen gelegd werd door zijn oudste zoon Hugo. Vanwege het gevaar voor de kleine kinderen was al eerder de tuinvijver gedempt.*

*Van 1955 tot in 1982 bewoonde dokter J.A.E. van der Feen met zijn gezin het pand aan de*

*Oostsingel. Toen deze zijn praktijk had overgedaan verkocht hij het huis aan de medisch specialist Drs. B. Hamerslag. Deze heeft belangrijke restauraties aan het huis laten verrichten. Op 17 september 1996 verkocht hij het huis aan de heer A.M. Koster, die er met zijn gezin ging wonen.*

*Rechts van het huis heeft vroeger een stenen tuinpoort gestaan. Deze moest echter verdwijnen toen in 1929 een stuk tuin werd onteigend voor het aanleggen van de Zonnebloemstraat.*

*Het gezin Doeleman heeft gelukkige jaren doorgebracht in Rozenoord. De grote tuin en ook de serre met muurschilderingen van stripfiguren was het speelterrein van de kinderen. De tuin werd gedomineerd door een enorme treurwilg. Voorts was er een zeer oude moerbeiboom. Er bestaan ook foto's van de tuin uit de tijd dat de familie Goemans er woonde.*