

Het voorbeeld

Vom Vater hab'ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Von Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabulieren.

Johann Wolfgang Goethe, Sprüche

Het nabeeld

Mentale genealogie

Mijn hersens heb ik van Papa,
zijn reislust en zijn vlijt,
mijn constitutie van Mama
en haar afstandelijkheid.
Maar de schrijflust woei mij aan
van mijn grootpa Adriaan
wiens klankvolle gedichten zijn
expressie van zijn vreugd en pijn,
terwijl mijn grootma Mina Was
een doorgeefluik van genen was
waardoor het vuur dat in mij brandt
ook deels verwijst naar Oosterland,
het dorp waar overgrootpa Was
Rousseau en and're denkers las.

Soms denk ik, peinzend in de nacht :
waar blijft die lijn in 't nageslacht?

Frans Doeleman, Steenderen, 27 februari 2007