

GENEALOGIE DOELEMEN

takcode AR

De DOELEMEN-DE JONGE tak

Deze tak vangt aan met Herman Doeleman, die, afkomstig uit Dreischor, zich met zijn gezin vestigde in Zierikzee. Dit geschiedde tussen 1790 en 1800. Niet onmogelijk danste hij in 1795 bij de komst van de Fransen met vrouw en kindertjes om de vrijheidsboom te Zierikzee. De economische terugslag, welke Zierikzee in de daarop volgende jaren had te verduren, had zijn weerslag op het nageslacht van Herman Doeleman (VI). De meesten verlieten derhalve de stad Zierikzee. Alleen nakomelingen van Herman Doeleman en Jakoba Rademaker (tak AP) vinden we nog in Zierikzee.

Deze tak heeft anno 2009 geen mannelijke naamdragers Doeleman meer, zodat deze tak eindigt.

- I Jan Corneliszn Doelman, geb. ± 1605, ouderling te Dreischor 1644-45, landbouwer in de Lange Pyke in 1630, in 1644 in de Leendert Huybertsblok. Ovl. Dreischor ± 1646. Huwde 1e N.N. Huwde 2e Zierikzee 6.11.1627 met Neeltje Jorisdr, weduwe van Nieuw Beijerland. Huwde 3e in 1637 met Barbara Andriesdr. Zij overleed Dreischor 1674/75.
- II Leendert Janszn Doelman, geb. 1628, zn van Jan en Neeltje Jorisdr. Deed belijdenis 24.11.1648; diaken 1659-60; landbouwer op de "Hooge Hoeve" te Dreischor in 1651 als baander. Later na 1686 eigenaar van het "Kleine Schorre". Huwde in 1648 met Maatje Maartensdr Moskuyl.
- III Jan Leendertszn Doel(e)man, ged. Dreischor 15.12.1652. Landbouwer op de "Hooge Hoeve" van vóór 1686 tot 1707. Ovl. Dreischor 1707. Schepen van Dreischor van vóór 1689 tot 1702. Ouderling 1685-88, 1689-99, 1701-06. Huwde Dreischor 14.5.1675 Jacomijntje Jacobsdr Pelle, ged. Dreischor 10.10.1649, dr van Jacob Crijnse en Neeltje Jansdr. Ovl. Dreischor 1676/79. Huwde 2e Dreischor 30.4.1680 Joosijntje Pietersdr Veesaert, ged. Dreischor 17.6.1661, dr van Pieter Joose en Neeltje Daniëlsdr van 't Hoff. Ovl. Dreischor 1681/83. Huwde 3e Dreischor 2.5.1684 Catalijntje (Catharina) Sluyters, ged. Dreischor 8.1.1667, dr van Herman Janszn Sluyters en Neeltje Beers. Ovl. Dreischor 14.2.1733.
- IV Herman Doeleman, ged. Dreischor 11.8.1689, zn van Jan en Catalijntje Sluyters. Landbouwer in de Lange Pyke te Dreischor. Schepen van 1733 tot 1747. Ovl. Dreischor 24.10.1747. Huwde Dreischor 2.5.1719 Lena Louaart (ook Louwaers en Lauwaert), ged. Bruinisse 14.8.1695, dr van Jacob Josias Lauwaert en Maatje Cornelisdr. Bal. Ovl. Dreischor 8.12.1730.
- V Jacobus Doeleman, ged. Dreischor 6.10.1726. Ovl. onbekend. Huwde Dreischor 8.3.1765 Robyna de Wolf, weduwe van Samuel de Blok, ged. Oosterland 31.3.1724, dr van François en Jacomijntje Jacobs. Ovl. Dreischor 5.7.1777. Het gezin kreeg bijstand, omdat Jacobus lang ziek was en niet kon werken (AR M'burg, Lasonder 4518).
- VI Herman Doeleman, geb. Dreischor 6.10.1765. Ovl. Zierikzee 10.7.1800. Huwde Dreischor 4.11.1784 Neeltje de Jonge, geb. Nieuwerkerk 1757, dr van Marinus en

Cornelia Pinke. Ovl. Zierikzee 30.3.1831.

Kinderen:

1. Jacobus Doeleman, geb. Noordgouwe 11.2.1785, gedoopt 13/2, arbeider. Ovl. Zierikzee 27.12.1855. Huwde Zierikzee 6.4.1814 Elisabeth Pummelaar (ook Lyzabeth), geb. Zierikzee 10.8.1790, dr van Willem en Jacoba Frommel. Ovl. Zierikzee 16.7.1865. Geen kinderen.
2. Marinus Doeleman, volgt VII-b.
3. Robina Doeleman, geb. Dreischor 25.11.1788. Jong overleden.
4. Robina Doeleman, geb. Dreischor 9.5.1790. Ovl. Zierikzee 10.4.1872. Huwde ? Maarten Bruggeman(s), Rietdekker, geb. Zierikzee 15.3.1789, zn van Arie en Martina van der Ploeg. Ovl. Arnhem 5.5.1863. Voor zo ver bekend hadden zij geen kinderen. Wel is het volgende bekend:
Op 16.9.1830 geeft de 40 jarige Marte Bruggeman te Arnhem, korporaal bij de Kurassiers een kind aan, genaamd Maria, geboren uit de ongehuwde Christina Gerritsen, dat hij als het zijne erkend. Zij was toen 27 jaar. Of dit dezelfde Maarten is, is niet bekend.

VII-b Marinus Doeleman, geb. Dreischor 23.9.1786. Winkelier. Ovl. Zierikzee 29.5.1850. Huwde Zierikzee 26.8.1807 Janna van Stappen, geb. Zierikzee 24.5.1786, dr van Leendert en Adriana Anker. Ovl. Zierikzee 28.9.1861.

Kinderen:

1. Herman Doeleman, geb. Zierikzee 13.12.1807 → volgt Doeleman-Rademaker tak, code AP.
2. Leendert Doeleman, volgt VIII-b.
3. Cornelis (Corneille) Doeleman, geb. Zierikzee 21.12.1811. Ovl. Zierikzee 2.12.1818.
4. Pieter Doeleman, geb. Zierikzee 9.1.1814 → volgt Doeleman-Bliek tak, code AU.
5. Robertus Doeleman, volgt VIII-e.
6. Neeltje Doeleman, geb. Zierikzee 24.11.1819. Ovl. Zwolle 27.8.1882. Huwde Zierikzee 3.5.1843 Maarten Rinkler, geb. Zierikzee 14.6.1818, zn van Jacob en Pieterella Geschiere. Ovl. 's-Gravenhage 16.12.1880.

Kinderen:

- a. Pieterella Jacoba Rinkler, geb. Zierikzee 2.9.1843.
- b. Jacoba Pieterella Rinkler, geb. Zierikzee 27.9.1845.
- c. Janna Marianna Rinkler, geb. Zierikzee 2.2.1847.
- d. Pieterella Adriana Rinkler, geb. Zierikzee 19.3.1848.
- e. Jansje Abradina Rinkler, geb. Zierikzee 11.11.1850.
- f. Anna Magdalena Elisabeth Rinkler, geb. Zierikzee 30.4.1857.
7. Adriana Pieterella Doeleman, geb. Zierikzee 28.3.1823. Ovl. Zierikzee 18.11.1890.
8. Cornelis (Kornelis) Doeleman, geb. Zierikzee 13.7.1825. Koopman. Ovl. Zierikzee 27.3.1918. Huwde Zierikzee 15.5.1850 Maatje Bouman, geb. Noordwelle 9.11.1823, dr van Cornelis en Maatje Bakker. Ovl. Zierikzee 7.11.1885.
Uit dit huwelijk werd driemaal een levenloos kind geboren op respectievelijk 7.11.1852, 16.8.1853 en 12.5.1857 te Zierikzee.

VIII-b Leendert Doeleman, geb. Zierikzee 15.2.1810. Winkelier. Ovl. Zierikzee 8.10.1880. Huwde 1e Zierikzee 30.8.1837 Heinderina (Hendrina) van den Boogerd, geb.

Ellemeet 7.2.1811, dr van Jacob en Sara Agthoven. Ovl. Zierikzee 1.8.1850.

Kinderen:

1. Marinus Doeleman, geb. Zierikzee 18.8.1838. 2e Stuurman op de Macatser. Overleden op zee bij Java 23.10.1862 na een "kortstondige ongesteldheid".
2. Sara Doeleman, geb. Zierikzee 27.11.1840. Naaister. Ovl. Zierikzee 4.9.1877. Huwde Zierikzee 15.5.1863 Johannes Wiltson, geb. Zierikzee 22.8.1838, zn van Marinus en Maria Remmers. Kleermaker. Ovl. Zierikzee 1.7.1918.

Kinderen:

- a. Marinus Leendert Wiltson, geb. Zierikzee 20.10.1864.
 - b. Hendrikus Cornelis Wiltson, geb. Zierikzee 2.4.1866.
 - c. Maria Hendrika Wiltson, geb. Zierikzee 21.3.1868.
 - d. Helena Catharina Wiltson, geb. Zierikzee 27.2.1870.
 - e. Anthony Johannes Wiltson, geb. Zierikzee 3.6.1871.
 - f. Maatje Wiltson, geb. Zierikzee 11.1.1873.
 - g. Anthony Johannes Wiltson, geb. Zierikzee 16.6.1874.
 - h. Cornelia Adriana Wiltson, geb. Zierikzee 16.6.1875.
 - i. Sara Jacoba Wiltson, geb. Zierikzee 3.10.1876.
3. Leendert Hendrik Doeleman, geb. Zierikzee 25.10.1843. Ovl. Zierikzee 4.8.1846.
 4. Johannes Jacobus Doeleman, volgt IX-d.

Leendert Doeleman huwde 2e Zierikzee 3.5.1854 Kaatje Lambregtse Versteeg, geb. Burgh 13.3.1819, dr van Job Lambregt Versteeg en Jacomina van den Gelder. Ovl. Zierikzee 15.3.1901.

Kind:

5. Leendert Job Doeleman, geb. Zierikzee 2.9.1859. Ovl. Zierikzee 28.9.1869.

VIII-e Robertus Doeleman, geb. Zierikzee 12.9.1817. Wagenmaker, winkelier. Ovl. Zierikzee 16.3.1854. Huwde 1e Zierikzee 23.10.1841 Adriana Oorse, geb. Kerkwerpe 10.1.1821, dr van Stoffel en Maria Kloet. Ovl. Zierikzee 5.10.1844.

Kinderen:

1. Marinus Doeleman, geb. Zierikzee 25.2.1843. Zeevarend. Op 31.12.1879 werd hij uit het bevolkingsregister afgevoerd wegens onbekende verblijfplaats.
 2. Maria Adriana Doeleman, geb. Zierikzee 26.9.1844. Ovl. Zierikzee 6.1.1845.
- Robertus Doeleman huwde 2e Zierikzee 5.3.1845 Helena van Bloppoel, geb. Zierikzee 21.2.1815, dr van Adam en Helena Hartensveld. Ovl. Zierikzee 4.3.1866, als laatst weduwe van Marinus Leendert Schilperoord.

Kinderen:

3. Adam Doeleman, volgt IX-h.
4. Johan Doeleman, geb. Zierikzee 16.6.1847. Ovl. Zierikzee 20.3.1848.
5. Leonardus Robertus Doeleman, geb. Zierikzee 11.7.1849. Ovl. Rotterdam 5.8.1872.
6. Johan Doeleman, geb. Zierikzee 12.11.1850. Ovl. Zierikzee 29.1.1852.
7. Helena Doeleman, geb. Zierikzee 15.1.1852. Ovl. Amsterdam 27.1.1914. Zij was dienstbode van beroep. Zij diende bij mensen in vele plaatsen, zoals; Nijmegen, Amsterdam, Heiloo, Rotterdam, Zuylen, Heiloo, 's-Gravenhage, Bennebroek, Valburg, 's-Gravenhage, Apeldoorn en Amsterdam.

IX-d Johannes Jacobus Doeleman, geb. Zierikzee 14.3.1848. Ovl. Antwerpen 31.3.1928. Huwde Zierikzee 8.11.1871 Neeltje van der Jagt, geb. Zierikzee 29.11.1849, dr van Abraham en Cornelia Schuling. Ovl. Breda 15.10.1920. Zij vertrokken op 30.9.1879

naar Hoorn. Hij was toen boekbinder van beroep. Op 11.10.1886 vertrok het gezin naar Leiden. Daarna zijn zij verhuisd naar Breda, alwaar hij gevangenvaarder was.
Kinderen:

1. Hendrina Doeleman (Ine), geb. Zierikzee 21.4.1872. Verpleegster in Nederlands Indië. Zij was op 22-7-1899 vanuit Breda vertrokken naar Soerabaja (N.I.). Ovl. 's-Gravenhage 28.4.1931. Huwde Buitenzorg (N.I.) 6.2.1907 Anton Willem Pulle, geb. Arnhem 29.4.1856, zn van August Adrianus en Johanna Cornelia van Donselaar. Marinearts. Ovl. 's-Gravenhage 31.8.1938.



Hendrina (Ine) Doeleman
1872-1931



Anton Willem Pulle
1856-1938

Vers geschreven door Anton in het poëziealbum van Ine op hun verlovingsdag in 1907

*“Lieve goeie, beste Ine”,
'k noem je altijd graag aldus,
Liever nog dan “bruid” of “tante”,
Of, zoals 'k zoo vaak hoor: “zus”.
“Ine”! 't klinkt zoo doodeenvoudig.
't Zegt mij toch oneindig veel.;
't lijkt zoo 'n lief, zoo 'n zacht gedeelte
Van een edel, grootsch geheel.*

*Naast je liefde voor de zieken
(die je altijd hebt getoond)
Heb je nog een andre liefde
Die er in je binnenste troont
En die liefde, wil ik hopen,
Dat ons altijd binden mag.
En ook zelfs nog jong zal wezen
Op ons beider “oudendag”*



*Portret van Johanna C. van Donselaar, de moeder van A.W. Pulle
1814 - 1873*

Over dokter Pulle staat in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 7 juli 1934 het volgende;

GOUDEN ARTSJUBILEUM A. W. PULLE. — Op 9 Juli zal het een halve eeuw geleden zijn, dat ANTON WILLEM PULLE te Amsterdam tot arts bevorderd werd. Hij werd geboren te Arnhem op 29 April 1856, kwam in Amsterdam als student aan, bestemd voor de zeemacht. In 1884 werd hij aangesteld tot officier van gezondheid en doorliep alle rangen, zelfs tot schout bij nacht, inspecteur van den geneeskundigen dienst en werd toen in 1913 op verzoek gepensionneerd. Deze promotie laat zich verklaren, want PULLE hield de wetenschap goed bij, waar hij de kans daartoe zag. Zoo zien we hem gedurende zijn plaatsing te Leiden bij de kweekschool voor zeevaart, assistent worden bij dr. NIJKAMP om zich in de neus- keel-, en oorheelkunde te bekwamen. Zoo bij prof. BURGER, als hij gedurende 6 jaren aan het wachtschip wordt geplaatst, zoo bij dr. BOUVIN in den Haag voor oogheelkunde, als hij aldaar 6 maanden op non-actief doorbrengt. In 1890 vertegenwoordigt hij de Marine op het 13e Internationale Congres te Parijs en wordt benoemd tot „Président d’Honneur”. Zijn verdiensten zijn gewaardeerd door verschillende onderscheidingen, zooals het Eerekruis voor Krijgsverrichtingen (Atjeh), ridder in de orde van Oranje Nassau met de Zwaarden en ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. We wenschen den jubileerenden collega, die met trots kan terugzien op zijn loopbaan, nog vele gelukkige jaartjes in de Hofstad toe!

P. A. DE. WILDE.

Op 27-2-1908 kwamen Ine en Anton terug in Nederland te Hellevoetsluis. Een jaar later gingen zij naar Den Helder. Tenslotte vestigden zij zich in Den Haag op 30-5-1913.

Ine was in 1895 werkzaam in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht. In dit gesticht werd op 9 november 1895 opgenomen de bekende dichter Willem Kloos, die leed aan depressies en in september daarvoor een poging tot zelfmoord deed.

Ine Doeleman bezat een poëziealbum, dat zij vermoedelijk van een collega zuster had gekregen, omdat die als eerste op 14-7-1895 in het album schrijft.

Kloos raakte onder de indruk van zuster Ine Doeleman, wat blijkt uit het navolgende vers gedateerd 2-4-1896;

Aan Mej. H. Doeleman

*O, zuster, die mij meer dan zuster zijt,
(Ik schrijf dit vers in bevende verrukking,
Schoon 'k onderga in staege lijdzaamheid
Dees vreemden huizes kwellende verdrukking)*

*O, zuster dierder mij dan zuster,
Dan moeder, tante, ja, dan bruid,
Mijn hart klopt heden veel geruster,
Ik ga hier uit.*

*Ik ga hier uit, maar ga gij mee, en laten
We een rijtuig nemen naar den trein,
Om, ver van Utrecht's drukke straten,
Bij vroolijk en gezellig praten,
Een poosje nog tezaam te zijn.*

Kloos mocht korte tijd later het gesticht verlaten. Frederik van Eeden bood hem gelukkig tijdelijk onderdak aan in zijn villa Dennekamp en op 2 mei 1896 schreef hij wederom in het boekje van zuster Doeleman;

Aan zuster Doeleman.

*Ik denk aan u bij 't eerste zonnegloren,
Ik denk aan u bij 't scheidend avondrood,
En schoon 'k niet meer uw lieve stem kan hooren,
Schoon mij niet meer uw aanschijn mag behoren,
Daar mij een ander huis 'zijn dak aanbod,
Toch gaat uw beeltnis niet voor mij verloren,
En uw gedachtenis sterft eerst met den dood.*

Het poëziealbum bevat slechts 7 verzen. Het laatste vers werd geschreven op haar verloovingsdag in Buitenzorg door haar aanstaande man.

Het poëziealbum bevindt zich in de collectie Kloos bij het Letterkundig Museum in Den Haag.

2. Abraham Doeleman, geb. Zierikzee 11.9.1873. Ovl. Zierikzee 5.4.1875.
3. Helena Doeleman, geb. Zierikzee 18.1.1877. Verpleegster. Ovl. Leidschendam 24.12.1965. Huwde Magelang (N.I.) 19.2.1913 Johann Friedrich Ottomar Bertling, geb. Twistringer (Hannover, Duitsland) 3.9.1870, zn van Friederich en Elisabeth Brakland. Ovl. 's-Gravenhage 18.6.1948.
Kinderen:
 - a. Friedrich Ottomar Oskar Bertling, geb. Medan (N.I.) 28.3.1914.
 - b. Wilhelm August Bertling, geb. Kota Radja (N.I.) 26.12.1917.
4. Cornelia Doeleman, geb. Zierikzee 26.5.1878. Ovl. Zierikzee 5.7.1878.

5. Johan Doeleman, volgt X-e.
6. Neeltje Doeleman, geb. Hoorn 1.10.1882. Ovl. Hoorn 14.5.1883.
7. Neeltje Doeleman (Maria/zuster Bénigna), geb. Breda 12.6.1893. Missiezuster. Ovl. Maarheeze 26.9.1968.

Maria Doeleman kwam op 1 september 1920 naar het klooster in Esch om het eerste halfjaar van haar vorming tot religieuze-missionaris te beleven, het Postulaat. In maart 1921 vertrok ze naar Birmandreis bij Algiers om de tweede fase, het Noviciaat door te brengen. In 1922 op 29 oktober werd ze toegelaten tot de eerste (tijdelijke) professie.

Zr. Bénigna, zoals ze toen genoemd werd, was een begaafde persoonlijkheid; ze was gediplomeerd verpleegster en ook onderwijzeres.

Ze begon haar missionarisleven als verpleegster in het ziekenhuis van Biskra (Sahara) in oktober 1922 en na twee jaar vertrok ze naar Uganda.

Twintig jaar heeft ze achtereenvolgens in de ziekenhuizen van Villa-Maria en Rubaga gewerkt. In die tijd is ze voor ongeveer één jaar in Kagondo geweest in NW Tanzania, tegen de grens met Uganda. Daar was op dat moment een vroedvrouw nodig op de kraamafdeling. Als toegewijd verpleegster heeft ze in die jaren heel veel mensen geholpen, waaronder ook Zusters en Paters.

In 1943 werd ze tot overste benoemd van de gemeenschap, die verbonden was aan het college van Nabingo (Uganda).

Vanwege haar slechte gezondheid moest ze in 1948 terug naar Nederland, maar na vier maanden rust was ze weer zo ver dat ze iets nieuws kon beginnen.

Omdat door de oorlog de internationale vorming van het Noviciaat niet in Algiers kon plaatsvinden en men daardoor ondervonden had, dat die eerste opleiding met meer 'succes' in eigen land kon plaatsvinden vanwege de taal en het klimaat was er besloten om na het Noviciaat een internationaal ontmoetingsjaar in te lassen voor de jonge zusters. Omdat Zr Bénigna Nederlands, Frans en Engels sprak en onderwijzeres was, leek zij er de aangewezen persoon voor, om die jonge mensen in hun eerste ervaring van vreemde talen en culturen te helpen. De eerste groep van 65 onervaren missionarissen kwam in november 1948 in Algiers aan wal en de niet- Franstaligen waren blij Zr Bénigna daar te vinden. Ze was de assistente van de overste en gaf les in Engels en Frans (de zusters moesten beide talen leren). Velen herinneren zich nog het enthousiasme waarmee zij uitleg van de Bijbel gaf. Dat laatste vond ze heerlijk om te doen, omdat ze van huis-uit goed bekend was met de Bijbel, vanwege haar Protestantse achtergrond. Twaalf jaar, ieder half jaar een nieuwe groep opvangen en wegwijs maken vergde veel van haar krachten. Daarom ging ze in 1960 terug naar Nederland, waar ze drie jaar in Boxtel bleef en voor zover haar gezondheid het toeliet, zich bezig hield met de administratie van het huis en de bibliotheek. Ook gaf ze weer les aan de zusters in Frans en Engels. Enkele dames en kinderen van de parochie profiteerden van haar kennis. Toen er meer leken-vrijwilligers naar de zogenaamde 'Derde Wereld' vertrokken, gaf ze aan die mensen, die naar Uganda zouden gaan les in Luganda.

Trouw bleef ze de betekenis van het Bijbelse Woord uitleggen aan de Zusters in Boxtel en aan de Postulaten in Maarn.

In 1966 onderging ze meerdere ernstige operaties, waarna ze voor een rustige periode van herstel naar Sterksel ging. Alles scheen goed te gaan; ze nam weer deel aan het gemeenschapsleven, tot ze in april 1967 in het ziekenhuis van

Geldrop weer een zware operatie moest ondergaan. Met veel moed werkte ze mee aan het herstel in de hoop dat ze weer helemaal beter zou worden. In juni mocht ze het ziekenhuis verlaten en langzaam maar zeker kwam ze er weer bovenop.

Blij van aard en vol enthousiasme was ze een prettige medezuster, die met haar zin voor humor de bedlegerige zusters in Sterksel kon opmonteren.

Het ging goed tot begin 1968; in februari moest ze weer naar het ziekenhuis en de toestand was zo ernstig dat ze het Sacrament van de zieken wenste te ontvangen om zich voor te bereiden op het onherroepelijke afscheid. Tegen alle verwachting in herstelde ze toch weer zover, dat ze tegen eind april naar Sterksel terug kon.

Zuster Bénigna begon weer te denken aan wat ze allemaal weer zou gaan doen als ze zich een beetje beter zou voelen....."dan ga ik weer wandelen in het bos en later ga ik weer naar het dorp...".

Helaas, zover kwam het niet; in juli kon ze haar kamer niet meer verlaten en moest ze zich met alles laten helpen. Voor deze energieke persoonlijkheid was dát het ergste; zich volkomen afhankelijk weten.

Toch klaagde ze nooit, probeerde te doen wat ze zelf nog kon en nam in dank de hulp van de verpleegster aan.

Hoewel ze wist dat de dood nabij was, zei ze zelf: "niet voor Kerstmis". In de nacht van 24 op 25 september werd de toestand echter kritiek en was ze niet meer bij bewustzijn. Om 11.30 uur in de voormiddag van 26 september is ze vredig ingeslapen.

Op 28 september is ze op het klooster-kerkhof in Sterksel begraven. Veel zusters van Boxtel en Esch hebben haar naar haar laatste rustplaats begeleid.

De jonge zusters, die in de 12 jaar tussen 1948 en 1960 door haar zijn medegevormd, kennen haar als een energieke vrouw van groot geloof en een grote dosis humor. Voor de Nederlandse zusters was ze nogal streng, want ze was bang dat ze ze vóór zou trekken. Ze had dikwijls medelijden met degenen die moeite hadden met de franse taal en gewoonten, maar wilde dat onder geen beding tonen. Daardoor schoot ze enigszins door naar de andere kant...

Omdat het 'waarom' onder elkaar wel bekend was, werd haar dat niet kwalijk genomen.

IX-h Adam Doeleman, geb. Zierikzee 15.6.1846. Kamerbehangen, reiziger, onderwijzer. Hij woonde achtereenvolgens te Leiden, Den Helder, Rotterdam en Arnhem. Door de oorlogsbrand kon niet worden nagegaan waar en wanneer hij is overleden. Huwde Arnhem 27.11.1878 Johanna van Heuzen, geb. Leiden 20.6.1853, dr van Cornelis en Maria Jacoba Bongert. Ovl. Arnhem 2.9.1879.

Kind:

1. Leonardus Robertus Doeleman, geb. Arnhem 30.1.1879. Ovl. Arnhem 12.2.1879.

X-e Johan Doeleman, geb. Hoorn 25.10.1880. Tekenleraar aan de ambachtsschool te Tiel. Ovl. Soest 4.5.1957. Huwde Amsterdam 15.8.1912 Maria Elizabeth Heins, geb. Amsterdam 14.7.1884, dr van Johannes en Maria Elizabeth Dresselhuis. Ovl. Baarn 6.12.1954.

Johan had een zwaarmoedig, somber karakter. Zijn bewaard gebleven schilderwerk omvat olieverfschilderijen met als thema's veel stilleven's als bloemenvazen en de

door hem zo geliefde paddestoelen, in een herkenbare stijl en goed van stofuitdrukking. Daarnaast was hij een begaafd graficus, die de mogelijkheden van de verschillende technieken juist wist te benutten. Hij was lid van de Tielse Kunstvereniging en op avonden dat er gemusiceerd werd zong hij, want hij bezat een prachtige tenorstem.



Echtpaar Doeleman-Heins (foto 1939)



Gravure gemaakt door Johan Doeleman in 1926, Poortje in Buren (in bezit Familiearchief Doeleman)

Kinderen:

1. Maria Elizabeth Doeleman (Betsy), geb. Tiel 6.8.1913. Muzieklerares. Ovl. 's-Gravenhage 14.10.1967. Huwde Tiel 23.10.1945 Gerardus Leendert Nijenhuis (Gerard), geb. 's-Gravenhage 22.3.1917, zn van Gerardus Leendert en Pieternella Anthonetta Janse. Bedrijfschef P.T.T.

Na haar opleiding voor onderwijzeres ging ze naar het conservatorium in Utrecht. In Tiel gaf ze pianoles en bouwde een praktijk op. In de oorlogsjaren nam zij de leiding van de muziekschool in Leeuwarden over, omdat de directeur moest onderduiken. Zij verbleef in die tijd bij haar ouders in Leeuwarden, die daar geëvacueerd waren.



Maria E. Nijenhuis-Doeleman (foto 1939)

Kinderen:

- a. Maria Elizabeth Nijenhuis (Elizabeth), geb. 's-Gravenhage 20.11.1949.
- b. Pieterella Anthonetta Nijenhuis, geb. 's-Gravenhage 27.3.1957.
- c. Gerardus Leendert Nijenhuis, geb. 's-Gravenhage 5.11.1958.

Hij huwde 2e Amstelveen 15.8.1972 Christine Johanna Elisabeth Gieben (Christien), geb. Oudenbosch 23.10.1930, dr van Henricus Cornelis Johannes en Bernardina Maria van Deurzen. Zaalchef P.T.T.

2. Johanna Petronella Doeleman (Nel), geb. Tiel 30.6.1914. Ovl. Soest 4.12.2009. Evenals haar zusje werd ze opgeleid voor onderwijzeres. Door de malaise, die er heerste vóór de 2e wereldoorlog kon zij geen werk vinden. Ze volgde een opleiding tot verpleegster. Zij werkte 4 jaar in het Haags Kinderziekenhuis, daarna een jaar praktijk in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Daar liep ze een T.B.C. besmetting op. Zij werd opgenomen in een sanatorium te Laren. Dit was gedurende de oorlogsjaren. Zij maakte er enkele bombardementen en beschietingen mee. Na haar genezing mocht zij niet meer de verpleging in. Zij ging les geven aan t.b.c. patiëntjes.
3. Arthur William Doeleman, geb. Tiel 4.1.1922. Ovl. Eslohe, Landkreis Meschede, Nordrhein-Westfalen, Duitsland 14.3.1945.



Arthur Doeleman (foto 1939)

Hij behaalde op jonge leeftijd het HBS B diploma. Daarna ging hij wis- en

natuurkunde en sterrekunde studeren in Utrecht. Het was een aardige jongen met veel vrienden. Hij schaakte heel goed. Tijdens de oorlog werd hij bij een razzia opgepakt en later moest hij naar Duitsland. Hij werd door zijn jongste zusje naar het station gebracht. Tengevolge van een bombardement kwam hij in Duitsland om het leven. Hij is begraven op het ereveld te Dusseldorf-Oberbilk.